

Hoor wie klopt daar kinderen...

Vol verwachting klopt ons hart... en zeker voor de kleuters van CBS De Regenboog. Na de vakantie kwam natuurlijk weer de brandende en welbekende vraag: 'juf, wat is ons nieuwe thema?' Sinterklaas! Sinterklaas? Ja, echt Sinterklaas. Zes weken lang werken rondom het thema Sinterklaas. Maar dan zijn de kinderen toch ontzettend druk? Druk? Ik noem het liever enthousiast, gemotiveerd en ontzettend betrokken.

Nadat de kinderen een spannend filmpje hebben bekeken van een piet die door onze school loopt en vraagt of wij een pietenhuis voor de Sint en de pieten willen maken, zijn mijn kleuters niet meer te houden. Er komt een enorme lijst aan creatieve en fantasierijke ideeën op tafel en maken hier een woordweb van. Een werkkamer voor de Sint, een stal voor het paard, een inpakkamer voor de cadeautjes, maar ook een keuken om de kruidnoten te bakken. Alle kleuters doen mee en roepen, zonder hun vinger op te steken, van alles door de klas. Een paar kleuters blijven stil en denken aan deze tijd, want er is namelijk een virus in Nederland. Een heel vervelend virus. De juffen en meesters dragen een mondkapje en de papa's en mama's mogen zelfs de school niet meer in. En Sinterklaas dan? Zelfs daar worden oplossingen voor bedacht. Sinterklaas met een mondkapje, of het mooie woord 'facetime' met de pieten. Tegenwoordig kent iedere kleuter dat woord.

Zo gezegd, zo gedaan. De eerste week worden er prachtige ontwerpen gemaakt voor ons eigen pietenhuis. Want, zonder ontwerp kunnen we niks beginnen. Met de tekeningen in ons hand beginnen we aan de uitvoering en opeens is onze klas omgetoverd tot een echt kasteel voor de Sint en de pieten. Er worden pietenpakken meegenomen van thuis, inpakpapier en dozen om een schoorsteen te maken. Wat een betrokkenheid!

In het pietenhuis wordt de 'echte wereld' nagebootst.



Terwijl ik het kasteel binnentreed kom ik allerlei (lees: blanke, roetveeg en donkere) pietjes tegen en jawel, ook de Sinterklaas zit op een prachtige stoel in de werkkamer.

Ik weet dat Sinterklaas niet bestaat, maar het lijkt net echt!



Terwijl ik klop op de deur, zegt de Sint dat ik binnen mag komen. Hij is bezig met het schrijven van de verlanglijstjes van alle kinderen uit de klas. Hij schrijft natuurlijk eerst zijn eigen verlanglijstje met zijn eigen naam bovenaan. 'Ja, juf eigenlijk kan ik niet echt schrijven, maar ik doe gewoon alsof oké?'

