



Paasviering

Op 1 april vieren we met elkaar het Paasfeest. Deze dag staat het Paasverhaal in alle groepen centraal.

Normaal gesproken organiseert de ouderraad dan een lekkere paaslunch voor alle leerlingen. Ook dit jaar willen we gezellig met de kinderen lunchen. Dit ziet er vanwege de Corona maatregelen iets anders uit.

De kinderen mogen deze dag zelf een feestelijke Paaslunch meenemen! Denk hierbij aan een lekker broodje 🍞, een pannenkoekje 🥞 of iets extra lekkers op de boterham 🥪

De ouderraad zorgt voor een gekookt eitje, voor de kinderen die dat willen! 🐣 🥚

Met elkaar gaan we dan aan de gezellig gedekte tafels lunchen!

We kijken uit naar een mooi Paasfeest met elkaar!

Met vriendelijke groet,
Het team van de Regenboog